

Helan gååå, hej kom faldera.....

Sensommerturen med krebsegilde fredag den 3. til søndag den 5. september 2021.

Fredag eftermiddag d. 3. september, kunne alle, der befandt sig på havnen i Kirkebakken på Ven, iagttage det smukke syn af de 15 både, der flagede over top. Billedet blev fuldendt, idet vejret samtidig viste sig perfekt med strålende sol og blå himmel, og dermed gav den smukkeste kulisse, man kunne ønske sig.



Efter den altid populære Happy Hour blev vi transporteret med traktor med anhænger til Distilleriet, der ligger midt inde på øen. Her var der lagt op til en fin aften over en god middag, der blev serveret af et yderst kompetent personale. Snakken gik livligt, og latteren blev der bestemt heller ikke blev sparet på.

Næste formiddag blev vi atter hentet af traktoren med anhænger for at få en rundtur på øen, inden vi sejlede videre til Helsingborg, hvor krebsegildet skulle afholdes.

Helsingborg Sejlklub havde været så venlige at låne deres klubhus ud til os. Og med udsigt til den smukkeste solnedgang over Danmark, blev der med stor ihærdighed pillet både rejer og krebs. Der blev skålet og sunget viser, både i kor og af enkelte deltagere, der som ægte trubadurer bidrog til den festlige stemning. Der var heldigvis bestilt rigeligt med rejer, svenske signalkrebs, aioli samt knækbrød og herregårdsost, som det sig hører til ved et rigtigt svensk krebsegilde.



Og selvom der var rigeligt med mad, var der til sidst dog kun nogle sølle rester tilbage. Der var næppe nogen, der gik sultne (eller tørstige 😞) hjem til bådene.

Det blev endnu engang en krebsegilde-tur, der var i top. Og det var dejligt at hilse på "nye" KDY'ere, som ikke tidligere havde deltaget. Samtidig kan jeg ikke lade være med at fremhæve de to unge, der også deltog. Selvom de begge stadig går i gymnasiet, havde de i fællesskab købt sig en sejlbåd og med deres hyggelige deltagelse, var de også med til at trække den gennemsnitlige alder en hel del i den yngre retning. Og det var jo ikke så ringe 😊

Tak for endnu en sjov og hyggelig krebsegilde-tur, der bare fungerede. Vi er nok mange, der ser allerede glæder os til næste år.

Mange sejlerhilsner

Lise Alexandersen

MargauX